

Θέμα: «Ευχαριστήρια επιστολή του απερχόμενου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Γεωργίου Δ. Καρατάσιου»

Αγαπητές και αγαπητοί μου συνάδελφοι,

Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά

Ολοκληρώνοντας τη θητεία μου ως Περιφερειακού Διευθυντή, αισθάνομαι την ανάγκη αλλά και την υποχρέωση να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τη συνεργασία των οκτώ περίπου ετών, την αμοιβαία προσπάθεια και την καθοριστική συμβολή σας στην προαγωγή του εκπαιδευτικού έργου στην Κεντρική Μακεδονία.

Στον δεύτερο αυτό κύκλο επιτέλεσης των καθηκόντων μου και σε μια περίοδο ανελαστικών συνθηκών για τη χώρα μας, προσπαθήσαμε όλοι οι συνεργάτες της περιφερειακής μας διεύθυνσης να συνδυάσουμε την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής με την αναγκαία διασφάλιση της νομιμότητας των διαδικασιών και την ταυτόχρονη ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου της εκπαίδευσης. Ένα σχολείο ανοιχτό για όλους: μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η επίτευξη αυτής της ισορροπίας δεν ήταν πάντα εύκολη. Χρειάστηκε συχνά να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, προκειμένου να οδηγηθούμε στη λήψη αποφάσεων προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Σε λειτουργικό επίπεδο, βασικές μας επιδιώξεις ήταν η κατά το δυνατόν αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών στελέχωσης και εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων και των υπηρεσιών μας.

Υπηρετώντας τη διττή αποστολή της περιφερειακής διεύθυνσης ως φορέα διοίκησης αλλά και επιστημονικής –παιδαγωγικής καθοδήγησης, στοχεύσαμε στην ισόρροπη προσφορά ευκαιριών μόρφωσης και ποιοτικής εκπαίδευσης προς όλα αδιακρίτως τα παιδιά μας, χωρίς ρατσιστικές εξαιρέσεις και αποκλεισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση δώσαμε σε τομείς όπως η διαπολιτισμική και περιβαλλοντική εκπαίδευση, η ειδική αγωγή, η αγωγή υγείας και η συμβουλευτική στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης.

Θεωρώντας αλληλένδετη την πορεία δασκάλου και μαθητή, στοχεύσαμε στη διαρκή υποστήριξη του διδακτικού και παιδαγωγικού έργου των μάχιμων συναδέλφων μας, μέσα από τη διοργάνωση ποικίλων επιμορφωτικών δράσεων και επιστημονικών εκδηλώσεων.

Αποβλέποντας σε μια εκπαιδευτική καθημερινότητα χαρούμενη και δημιουργική, ακόμη και μέσα στις πιο αντίξοες συνθήκες, σε έναν δάσκαλο δραστήριο και σε έναν μαθητή σκεπτόμενο και συμμετοχικό, συνδέσαμε το σχολείο με την τοπική κοινωνία. Ανοιξαμε τις πόρτες στον αθλητισμό, στη μουσική, στη φιλαναγνωσία, στη δημιουργική γραφή, στο θέατρο. Προωθήσαμε τα προγράμματα ανταλλαγών, έρευνας και τεχνολογικών εφαρμογών, τις ευρωπαϊκές συνεργασίες, καθώς και τις μεγάλες συνεδριακές διοργανώσεις με γνωστότερες το Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής και το Περιβαλλοντικό Συνέδριο που πραγματοποιούμε σε συνεργασία με το Ζωγράφειο Γυμνάσιο – Λύκειο στην Κωνσταντινούπολη, υπό την αιγίδα του Οικουμενικού μας Πατριάρχη, κ.κ. Βαρθολομαίου. Δουλέψαμε με όλους τους εκπαιδευτικούς, για όλους τους μαθητές, για ένα σχολείο ίσων ευκαιριών, με κοινωνικό περιεχόμενο και ευαισθησία, ανοιχτό σε όλα τα παιδιά. Και ευελπιστώ, ότι στο βαθμό που μας αναλογεί, όλοι μαζί το προσπαθήσαμε συνειδητά.

Κυρίως, όμως, προσπαθήσαμε να αφουγκραστούμε την κοινωνική πραγματικότητα και να παρέμβουμε στα ποικίλα φαινόμενα που συνοδεύουν την εποχή της κρίσης, με αποκορύφωμα, τις δράσεις μας στο πλαίσιο του Κοινωνικού Σχολείου και του Παρατηρητηρίου για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, στην οργάνωση του οποίου προπορευτήκαμε πανελλαδικά.

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,

Το έργο που υλοποιήθηκε σε συντονισμό με τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου μας είναι αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας της Κεντρικής Μακεδονίας: των εκπαιδευτικών, των Διευθυντών και Προϊσταμένων των σχολείων μας, των Διευθυντών Εκπαίδευσης με όλο το στελεχιακό δυναμικό των Διευθύνσεων, των ΠΕΚ, ΚΠΕ και ΚΕΔΔΥ, των Σχολικών Συμβούλων, των Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, των στελεχών και του προσωπικού των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής μας Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Στον αγώνα αυτό σημαντική ήταν η συμβολή των Γονέων και Κηδεμόνων, της Εκκλησίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των τοπικών κοινωνιών, των εθελοντικών οργανώσεων, των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Σας ευχαριστώ, λοιπόν, όλες και όλους, από καρδιάς για τη συμπόρευση και την υποστήριξη, η οποία ήταν από μέρους σας πάντοτε γενναιόδωρη και ειλικρινής.

Ευχαριστίες οφείλω στα μέλη των υπηρεσιακών εκπαιδευτικών συμβουλίων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων που συνέβαλαν στη νομιμότητα, την ορθότητα και τη δικαιοσύνη των αποφάσεών μας. Μαζί δημιουργήσαμε ένα βήμα ανοιχτού διαλόγου και εποικοδομητικών –πάντοτε- διαφωνιών, μια υπηρεσία με ανθρώπινο πρόσωπο που βρισκόταν στο πλευρό όλων των συναδέλφων, διοικητικών και εκπαιδευτικών.

Ευχές για επιτυχία εκφράζω στον συνάδελφο κ. Παναγιώτη Ανανιάδη, που αναλαμβάνει τη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή.

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,

Ευελπιστώ ότι παρά τα προβλήματα της σύνθετης εκπαιδευτικής καθημερινότητας κατορθώσαμε να προσθέσουμε ένα μικρό λιθαράκι στη μεγάλη υπόθεση της παιδείας.

Σε εσάς, που δίνετε καθημερινά τη μάχη της τάξης, που ασκείτε το λειτούργημα της διαμόρφωσης των αυριανών πολιτών και της μετάδοσης των κοινωνικών αξιών, εύχομαι να συνεχίσετε την αποστολή σας με την ίδια δύναμη, επιτυχία και αποτελεσματικότητα.

Τέλος, οφείλω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στους άμεσους, καθημερινούς συνεργάτες μου στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης: στα στελέχη μας, στο διοικητικό προσωπικό και στους αποσπασμένους συναδέλφους. Είναι οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν με υπευθυνότητα, υπομονή και συνέπεια τις εντάσεις μιας δυναμικής εκπαιδευτικής καθημερινότητας, έστω και αν δεν βρίσκονται μέσα στις σχολικές τάξεις.

Η παιδεία είναι ένα αγαθό αλλά συγχρόνως και ένας ζωντανός χώρος, η βελτίωση του οποίου απαιτεί τη συνεργασία και την καθημερινή προσπάθεια όλων όσοι μετέχουμε σε αυτόν. Είχα εκφράσει και κατά το παρελθόν την ελπίδα, τώρα όμως, τολμώ να εκφράσω τη βεβαιότητα, ότι η ειλικρινής φιλία και η συναδελφική αλληλεγγύη που αναπτύξαμε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας θα διαρκέσει στο χρόνο, γιατί θα τη συντηρεί ο κοινός μας αγώνας για ένα καλύτερο σχολείο, μια δικαιότερη εκπαίδευση κι ένα αισιόδοξο μέλλον για τα παιδιά μας.

**Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας**

Δρ. Γεώργιος Δ. Καρατάσιος