

6^ο Δημοτικό Σχολείο Πολίχνης

Εκπαιδευτικός: Βράνα Βασιλική

Σχολικό έτος:2014-2015

Γ΄τάξη

Δημιουργούμε αφηγήσεις με ερεθίσματα τυχαίες κάρτες, στις οποίες απεικονίζονται οι αγαπημένοι μας ήρωες, μνημεία της Θεσσαλονίκης και στοιχεία πλοκής και ανατροπής που γέννησε η δική μας φαντασία.

«Μεγάλη φωτιά στη Θεσσαλονίκη»

Κάποτε, πριν πολλά χρόνια, στην παλιά Θεσσαλονίκη ζούσαν δύο πασίγνωστοι στην ιστορία άνθρωποι, ο Μ. Αλέξανδρος και ο Spiderman. Και οι δύο ήταν σούπερ ήρωες. Στη βίλα Μπιάνκα ζούσε ο Μ. Αλέξανδρος με το άλογό του, τον Βουκεφάλα.

Ο Spiderman ζούσε σε ένα πύργο ολοστρόγγυλο με πολεμίστρες, που τον ονόμαζαν οι ντόπιοι Λευκό Πύργο. Τον ονόμασαν έτσι γιατί κάποτε ένας φυλακισμένος με αντάλλαγμα τη ζωή του δέχτηκε και έβαψε τον πύργο αυτό λευκό, για να καλύψει τα αίματα πολλών φυλακισμένων που έχασαν τη ζωή τους εκεί .



Η ζωή των δύο ανδρών κυλούσε όμορφα, ώσπου ένας ισχυρός σεισμός ανατάραξε την ήσυχη ζωή της πόλης. Αν και ο Μ. Αλέξανδρος απουσίαζε για άσκηση με τον σύγχρονο στρατό του, το τζάκι στο σπίτι του έκαιγε για να ζεστάνει το δωμάτιο από τα πρώτα κρύα του φθινοπώρου. Ένα ξύλο, που ήταν πολύ έξω, ταρακουνήθηκε από τον σεισμό και έπεσε κάτω. Μια φλοκάτη που πήρε φωτιά ήταν αρκετή για να παραδοθεί στις φλόγες το σπίτι του Μ. Αλέξανδρου. Πολύ γρήγορα οι φλόγες εξαπλώθηκαν στα γύρω σπίτια που ήταν ξύλινα.



Οι καπνοί γέμισαν τον ουρανό. Οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να αφήσουν τα σπίτια τους και έτρεχαν στους δρόμους. Τα μάτια τους δάκρυζαν από τους καπνούς και έβηχαν δυνατά, γιατί δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν. Ευτυχώς η φωτιά δεν έφτασε



μέχρι το Λευκό Πύργο! Έτσι ο Spiderman μπόρεσε να μαζέψει πολλούς άνδρες, που έτρεξαν να βοηθήσουν στο σβήσιμο της φωτιάς. Συγχρόνως κάλεσε και τον Μ. Αλέξανδρο να επιστρέψει για να βοηθήσει στο σβήσιμο της καταστροφικής φωτιάς. Οι φλόγες εξαπλώνονταν γρήγορα και όταν έφτασε ο Μ. Αλέξανδρος με πολλά πυροσβεστικά οχήματα, η μισή πόλη είχε καεί.



Μετά από λίγες μέρες, ενωμένοι όλοι, άρχισαν να χτίζουν την καταστραμμένη πόλη με τούβλα αυτή τη φορά και όχι με ξύλα. Οι άνθρωποι που είχαν μείνει άστεγοι εγκαταστάθηκαν στα καινούρια σπίτια.

Μια νέα πόλη άρχισε να γεννιέται και να εξελίσσεται πολύ γρήγορα!



Βασίλης
Γιώργος Κ.
Δημήτρης –
Άγγελος
Κωνσταντίνος Β.
Σεραφείμ

«Το όνειρο του Αλέξανδρου»

Ήταν κάποτε ένα παιδί, ο Αλέξανδρος, που ζούσε με τους γονείς του στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης και λάτρευε πολύ τον Μέγα Αλέξανδρο. Οι γονείς του ήταν αρχαιολόγοι και ζούσαν με το όνειρο να μπορέσουν να ανακαλύψουν τον τάφο του Μ. Αλεξάνδρου.

Ζητούσε από τους γονείς του πολύ συχνά να τον πηγαίνουν βόλτα στην παραλία για να βλέπει το άγαλμα του αγαπημένου του ήρωα. Επίσης, οι γονείς του τον έπαιρναν, όποτε μπορούσαν, στις ανασκαφές που έκαναν. Έτσι ο μικρός ήρωας αγάπησε πολύ την ιστορία, τόσο πολύ που έβλεπε στον ύπνο του τον Μ. Αλέξανδρο να πολεμάει, να κάνει μάθημα με τον δάσκαλό του, να

οργανώνει τον στρατό του, να φροντίζει το αγαπημένο του άλογο, να κάνει παρέα με τους φίλους του

Αγαπούσε όμως και έναν σύγχρονο ήρωα που του έκανε παρέα συχνά στον ύπνο του, τον Superman.



Ήταν μια κουραστική ημέρα και ο μικρός Αλέξανδρος αφού διάβασε μερικές σελίδες από το αγαπημένο του βιβλίο, έπεσε για ύπνο.....

Ο Superman, ο σούπερ άνθρωπος, είχε πολλές ικανότητες. Έβλεπε με ένα μαγικό τρόπο τα όνειρα των παιδιών του πλανήτη. Φτάνει, λοιπόν, πετώντας με την σουπερ μέρτα του στην πόλη της Θεσσαλονίκης, γιατί δεν του πολυάρεσε που ένας πιστός του φίλος τον παραμελούσε και αγαπούσε περισσότερο έναν άλλο ήρωα. Με θυμό, που δεν μπορούσε να ελέγξει, καταστρέφει το άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου που τόσο αγαπούσε ο μικρός

Αλέξανδρος και δίνει κατάρα στους ανθρώπους, που θαύμαζαν αυτό το άγαλμα, να αιωρούνται στον αέρα σαν μπαλόνια. Ένας γλύπτης που βρέθηκε στο όνειρο του Αλέξανδρου βλέποντας τους ανθρώπους να πετούν εμπνεύστηκε και δημιούργησε το γλυπτό με τις ομπρέλες στην παραλία. Ένα έργο πανέμορφο που λάτρευε ο Αλέξανδρος.



Στη συνέχεια, ο Superman πήγε στο Διοικητήριο της πόλης για να ζητήσει να γίνει και ένα δικό του άγαλμα στην πόλη, αλλά εκεί όμως τον κατηγορήσαν και τον συνέλαβαν για τις



καταστροφές που έκανε στην πόλη. Τον δίκασαν και τον έκλεισαν φυλακή. Οι γονείς του παιδιού ανέλαβαν και έφτιαξαν το άγαλμα ολόγυρο όπως ήταν πριν καταστραφεί.

Μια ικανοποίηση φαινόταν στο πρόσωπο του Αλέξανδρου όταν ξύπνησε από τον ήχο που έκανε το ξυπνητήρι.

Μετά από αυτό το όνειρο ο Αλέξανδρος έδωσε μια υπόσχεση στον εαυτό του, να γίνει ο καλύτερος αρχαιολόγος του κόσμου και να ζει καθημερινά ένα όνειρο!



Αθανασία

Αλεξάνδρα

Πάυλος

Ραφαήλ

Ραφαηλία

«Ο μικρός Πρίγκιπας σώζει την Πεντάμορφη κοπέλα

Μια φορά κι έναν καιρό η Πεντάμορφη βγήκε από το κάστρο της να πάει βόλτα στην παραλία της Θεσσαλονίκης και να θαυμάσει το άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου. Αυτό θα την ηρεμούσε από το θυμό που είχε, γιατί ο πατέρας της της είχε ανακοινώσει ότι θέλει να την παντρέψει. Η Πεντάμορφη όμως δεν ήταν ερωτευμένη με κανέναν. Ξεκίνησε για την παραλία κακόκεφι. Με θυμό καθώς περπατούσε, γλίστρησε πάνω σε μια μπανανοφλουδοκαταστροφή και έπεσε στη θάλασσα. Τότε όλοι έτρεξαν να την βοηθήσουν να μην πνιγεί !



Τη στιγμή που οι άνθρωποι έπεσαν στη θάλασσα για να σώσουν την όμορφη κοπέλα, για κακή τους τύχη τεράστια απειλητικά κύματα σηκώθηκαν στον κόλπο του Θερμαϊκού. Βγήκε αληθινό το δελτίο ειδήσεων που προειδοποιούσε για τσουνάμι στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Το τσουνάμι έπνιξε όλη την παραλία της πόλης Οι άνθρωποι κινδύνευαν. Τότε ένα διαστημόπλοιο φάνηκε στον αέρα. Ήταν ο μικρός Πρίγκιπας που επέστρεφε από το ταξίδι του σε άλλους πλανήτες. Κατάφερε , με πολύ κόπο, να σώσει τους ανθρώπους που κινδύνευαν. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και η Πεντάμορφη που την ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά. Αφού βοήθησε τους ανθρώπους να καθαρίσουν την πόλη από το χάος, παντρεύτηκε την Πεντάμορφη.



Έγινε σπουδαίος γάμος! Πέρασαν κάτω από την Καμάρα και μπήκαν στην Ροτόντα. Τη θαύμαζαν για πολλή ώρα. Από τότε η Ροτόντα έγινε το αγαπημένο τους μέρος.



Εκεί πήγαιναν συχνά βόλτα και τρώγοντας παγωτό απολάμβαναν το ηλιοβασίλεμα αγκαλιασμένοι και η Πεντάμορφή δε χόρταινε να ακούει τον Μικρο Πρίγκιπα να της μιλάει για όλα όσα είδε στα ταξίδια του στους πλανήτες, για τον βασιλιά, τον ματαιόδοξο, τον φαναράναφτη, τον μπεκρή, την αλεπού....



Μετά από καιρό η Πεντάμορφη γέννησε δύο παιδιά , την Κάντας και τον Τζέρεμι κι έτσι έκαναν μια όμορφη οικογένεια και έζησαν αυτοί παραμυθένια και εμείς καλύτερα!



Γιάννα

Γιάννης

Θεοδώρα

Παναγιώτα

Στέλιος

«Το θαύμα που σώζει την πόλη»

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσαν στη Θεσσαλονίκη δύο φίλοι, ο μικρός Πρίγκιπας και η Κοκκίνοσκουφίτσα. Συχνά έβγαιναν βόλτα στην οδό Ερμού, κοντά στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας, γιατί σε εκείνη την περιοχή έμεναν.



Περνούσαν πολύ ωραία οι δυο τους! Ο μικρός Πρίγκιπας μιλούσε για το ταξίδι του στους διάφορους πλανήτες και η Κοκκίνοσκουφίτσα του διηγούνταν τις περιπέτειες της, αυτές που δημιουργούσαν οι άνθρωποι με τη φαντασία τους.



Μια μέρα άκουσαν στις ειδήσεις για την εισβολή κάποιων περίεργων επισκεπτών στο πλανήτη τους. Αυτοί οι περίεργοι επισκέπτες, οι εξωγήινοι τους άρεσε να επισκέπτονται και να κατακτούν πόλεις που είχαν όμορφα μνημεία.

Δεν άργησε να έρθει η μέρα που οι εξωγήινοι θέλησαν να κατακτήσουν και τη Θεσσαλονίκη, γιατί είχε πολλά και όμορφα μνημεία. Οι δύο φίλοι έτρεξαν όσο πιο γρήγορα

μπορούσαν και κρύφτηκαν μέσα στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου.



Εκεί προσευχήθηκαν στον Άγιο Δημήτριο για να φύγουν οι εξωγήινοι και να μη κάνουν κανένα κακό στην πόλη τους. Ο Άγιος Δημήτριος έστειλε μια βροχή, μια διαφορετική βροχή που μπορούσε να λιώσει τους εξωγήινους.

Έτσι οι εξωγήινοι εξαφανίστηκαν και η πόλη και οι κάτοικοί της σώθηκαν από τον κίνδυνο.

Και από τότε έζησαν αυτοί καλά και εμείς εξωγηνοκαλύτερα!



Γιώργος Λ.

Ελένη

Ευτυχία

Κωνσταντίνος Μ.

Λάζαρος