

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΒΟΙ ΕΛΗΦΘΗ: 11/9/2015..... Ι ΝΑ
ΑΥΤΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ

Με λένε Χαλκιδική.

Εάν με επισκεφθείς θα θαυμάσεις τον ατέλειωτο αριθμό από παραλίες. Παράγω πολλές νοστιμιές για παράδειγμα ελιές αρκετά μεγάλες, λάδι με πολύ πλούσια γεύση, μέλι με πολύ γλύκα, βερίκοκα πολύ ζουμερά και κρασί όλων των ειδών. Οι παραλίες μου είναι πασίγνωστες σε όλη την Ελλάδα. Έχω πολύ καθαρή θάλασσα με πολύ ελκυστικό χρώμα. Είμαι πασίγνωστη για τα πολύ ωραία μέρη μου, για τον λαμπερό ήλιο μου και για τα νόστιμα αγαθά που προσφέρω στους ανθρώπους. Νιώθω τυχερή που με επισκέπτονται πολλοί άνθρωποι από όλο τον κόσμο κάθε χρόνο και ιδιαίτερα τα καλοκαίρια για να θαυμάσουν τα προσόντα μου. Αγαπώ και φροντίζω όλους μα όλους τους ανθρώπους που γνωρίζω.

Επιτέλους γνωριζόμαστε!

Με λένε Χαλκιδική και σας περίμενα όλη μέρα. Άκουσα ότι θέλετε να με γνωρίσετε. Θα περάσετε αξέχαστα!

Ποτέ δεν έχετε ξαναγνωρίσει μια κοπέλα σαν εμένα. Έχω ξανθά μαλλιά που έχουν μακρύνει από τον ήλιο και φτάνουν μέχρι το καταγάλανο φόρεμά μου που έχει γεμίσει άμμο. Έχω κάτι πράσινα μάτια σαν τις ελιές που έχω. Αυτές όμως δεν καλλιεργούνται μόνες τους, υπάρχουν κάτι μικρά ανθρωπάκια που τις κάνουν να είναι τόσο στρουμπουλές. Οι γονείς μου είναι ο ήλιος και η θάλασσα γι αυτό μοιάζω και τους δύο. Έχω όλα τα καλά. Είμαι ηλιόλουστη, δροσερή, έχω κάτι υπέροχες παραλίες που δίνουν μια εύθυμη νότα στο φόρεμά μου, κάτι υπέροχα ξενοδοχεία που ξεκουράζουν τους έκπληκτους ταξιδιώτες μου. Οι κάτοικοί μου είναι γλυκοί γιατί τρώνε το μέλι μου, είναι λίγο στρουμπουλοί γιατί τρώνε τις ελιές μου και το λάδι μου και είναι όλη την ώρα έξω και θαυμάζουν το ηλιοβασιλέμά μου και μόνο τα μνημεία μου ξέρουν την πραγματική ηλικία μου.